

English

צור קשר

כתבי עת

קטלוג ספרים

סל הקניות שלי

שירותי הוצאה לאור

דף הבית

חפש

-- חיפוש חופשי --

בחר שם מחבר -

בחר קטגוריה -

חיפוש באתר

עגלת הקניות

שלום: אורח

כניסה לרשומים

אין פריטים  
בעגלת הקניות

קטגוריות

עיון

פרסומים

סיפורת

שירה

מדריכים

ילדים ונוער

יראו אור בקרוב

הצטרפו לרשימת תפוצה

לקבלת פרסומים חדשים  
עדכונים וארועים אנא הצטרפו  
לרשימת התפוצה שלנו

שם

מייל

שלח

## רווחי מלחמה: דיבידנדים של שלום

מחיר 80 ש"ח [הוספא לסל](#)



שם הספר: רווחי מלחמה: דיבידנדים של שלום

שם המחבר: יהונתן ניצן ושמשון ביכלר

שם המתרגם:

שם הוצאה לאור: פרדס

שנת הוצאה: 2007

מסת"ב: 9789657171486

גודל: 17 על 24

מס' עמודים: 597

סוג כריכה: רכה

מחיר קטלוגי: 96 ש"ח

מחיר אצלנו: 80 ש"ח

אחרי שנים רבות הגיע הניצחון הגדול. המשק השתחרר מידם העריצה של הפוליטיקאים והפקידים. סוף סוף ניתן לחיות בארץ הזאת. כוחות השוק החופשיים מנצחים בכל מקום. מי הם כוחות השוק החופשיים הללו? מי הם המנצחים החדשים? האומנם חדשים הם? ומהו סוד ניצחונם? תשובות על שאלות אלה הן נושא המרכזי של הספר הזה. זהו סיפור התגבשותו של המעמד השליטי בישראל. החברה הישראלית עברה שינוי עמוק בעשור האחרון. ממשטר של כלכלת מלחמה מתמדת, נעה ישראל לעבר "כלכלת שוק" ו"דמוקרטיה ליברלית", משטר המוכתב על-ידי סדר עולמי חדש. הספר מבהיר את השינוי החד הזה בדרך חדשה ולא מקובלת. הספר מתמקד בקפיטליזם הישראלי, שכבר מתחילת דרכו היה משולב בהתפתחות הקפיטליסטית בעולם. בשלבים שונים בהתפתחות זו נשענו קבוצות ההון הדומיננטיות על רווחי מלחמה או על "שלום של שווקים". המחברים מביאים תמונה שלמה של תופעות הנחשבות על פי המוסכמה נפרדות ומפוצלות להתמחויות ול"דיסציפלינות" שונות, ומטילים אור חדש על תהליכי הריכוזיות במשק, התגבשות אליטת הכוח, עלייתה ושקיעתה של האינפלציה, התפתחות המיליטריזם והמלחמות המחזוריות במזרח-התיכון, יחסי ישראל-ארה"ב, צמיחת ה"תחרות" וה"היי-טק" ושקיעת "המשטר הישן" בישראל. מחברי הספר, יהונתן ניצן ושמשון ביכלר, הם מרצים לכלכלה-פוליטית באוניברסיטאות בקנדה ובישראל.

מחיר 80 ש"ח [הוספא לסל](#)

כניסה למשתמש רשום

מפת האתר

תקנון

צור קשר